

Column

Zomer

De zomer is in volle gang. Dat kun je voelen omdat de zon schijnt en omdat het warm is, maar ook zien aan de mensen om je heen. Ik kijk graag naar mensen. Vele bekenden en onbekenden hebben de kleren van zich afgeschud. Dat wat ze aan hebben heeft vaak niet veel meer om het lijf. Om mij heen zie ik zwembanden, prikkenbenen, melkflessen, kalknagels en tattoos bij mensen bij wie ik ze niet had verwacht of hoopte ze nooit in volle glorie te hoeven zien. Ik zie veel te kleine T-shirts over veel te grote buiken. Ik zie een bermuda in een onbestemde kleur en witte sokken in bruine kantoorscheenen. Ik zie doorgaans goed geklede heren in verkeerde kaki safaripakjes, waarbij enkel de tropenhelm ontbreekt. Ik zie bloemetjesjurken die drie keer per jaar uit de kast mogen en waarvan de draagster ogenschijnlijk zelf ook al weken geen water heeft gehad. Ik zie dames swingend door de winkelstraat lopen omdat hun bh aan de slaapkamerstoel mocht blijven hangen. Ik zie grote leren sandalen onder terlenka broeken en mannen in ongestreken T-shirts uit een outlet-winkel. Als ik zo om me heen kijk, breekt het zweet me uit. Maar niet van de warmte. Ik kijk graag naar mensen, maar de zomer is toch het leukst met je ogen dicht. Wordt tijd dat het winter wordt. Kan ik weer klagen dat het veel te koud is en dat er niets te zien valt!
