

Column

Zakkenvullers

Lang leve de Europese Commissie! Nou ben ik niet direct een voorstander van allerlei oekazes uit Brussel, maar deze week werd ik blij verrast. Europa gaat de strijd aan tegen het gebruik van de plastic zak. Meer dan 8 miljard plastic zakken worden er dagelijks in Europa gebruikt als omhulsel voor zaken die je meestal zonder zak ook wel kunt dragen. Met meer dan 450 zakken per jaar zijn de Polen de grootste zakkenvullers van ons continent. Als Nederlanders verslijten wij er gemiddeld zo'n 70 per jaar. Nou ja, verslijten? We gebruiken de plastic zak maar enkele minuten. Vervolgens ligt de afgedankte zak meer dan honderd jaar in onze grond of drijft ergens in zee. Vroeger haalde je een vis verpakt in een papieren krant, nu haal je een vis met de plastic verpakking al in zijn maag. Goed dat de Europese Commissie aandacht vraagt voor dit probleem. Daar kunnen de zakkenvullers bij de Verenigde Naties een voorbeeld aan nemen! In plaats van onze Zwarte Piet zwart te maken, zouden ze hem moeten complimenteren. Juist ja, met zijn zak! Al meer dan een eeuw geeft de kindervriend juist met zijn zak het goede voorbeeld. Ondanks het toenemende consumentisme en de plasticering van onze samenleving blijft hij trouw aan zijn eigen traditionele zak! De juten zak!
