

Column

Outlet

Ik weet niet of het u is opgevallen, maar in ons winkelcentrum schieten de outletwinkels als paddenstoelen uit de grond. Waar vroeger gerenommeerde winkels en chique zaken zich bevonden in de Hoofdstraat, de Scheepjeshof en De Corridor, bevinden zich sinds kort Winkels van Sinkels die de meest grote variëteit aan nietnodige hebbedingen en rariteiten voor afbraakprijzen verkopen. Als we niet uitkijken wordt ons winkelcentrum een outletcentrum. En dat is nu precies wat we niet moeten willen. Stel je voor, Veenendaal een regionaal winkelcentrum voor restpartijen. Een dumpshop voor “made in China”-neppers. Duizenden mensen van buiten storten zich op ons centrum. Parkeerplaatsen zijn er trouwens genoeg. Meer dan genoeg. De Outletcentra Bataviastad in Leleystad, Designer Outlet in Roermond en Rosada Outlet in Roosendaal, hebben er een serieuze concurrent bij gekregen. Outlet 't Veen is geboren ! Files voor de afritten Veenendaal-Oost en Veenendaal-West, verkeersinfarcten op de rondwegen en lange DDR-rijen voor de talloze door de crisis om zeep geholpen historische winkels als Hootsen, waar nu wasknijpers, wc-rolhouders, bierglazen met opschrift, paperclips en brillen van 1+ tot 4+ in de etalage prijken. En ik, die een mooi boek wil kopen of een nieuwe computer, een paar degelijke schoenen of gewoon een lekker gebakje bij de warme bakker, ik moet tegen de files in, naar kleine buurgemeenten om een serieuze boodschap te gaan doen.
