

Column

Nostalgienekkers

Hij barst weer los. De discussie over Piet. Blauw, groen of geel. Zwart is taboe. Althans dat vindt een aantal spijkers-op-laag-water zoekende volwassenen, die en passant ook nog even hebben bepaald dat hagelslag verboden is op het Nationaal Schoolontbijt. Donker gekleurde hagelslag, waarmee ik net als met Zwarte Piet ben opgegroeid. Wie gaat er eigenlijk over hagelslag en over Zwarte Piet? Welk stelletje om een discussie verlegen traditiefnuikers en nostalgienekkers probeert restanten van mijn kinderziel te kielhalen? Ik had mij voorgenomen mij niet te mengen in dit “wild geraas”, ware het niet dat ik als alter ego van de goedheiligman ben uitgenodigd op de Juliana van Stolbergschool aan de Sterke Arm. Ja, Henk Krol, ik ga daar Sinterklaas spelen. Mij verkleeden als een ouwe zak. Hoe lang zal dat nog mogen? Zou ik Zwarte Piet mee kunnen nemen? De proef op de som dan maar. Tijdens een kort bliksembezoek aan de school stel ik de hamvraag aan de kinderen zelf. Een klas vol allochtoontjes weet wel raad. In een open meerkleurenvraag welke Pieten ik op 5 december mee moet nemen klinkt het unaniem : “Zwart!”. Ik weet het nu zeker. Er is niets veranderd. Wel in de bemoeizucht van volwassenen. Mogen de kinderen er misschien zelf ook nog iets van vinden als het om een kinderfeestje gaat?
