

Column

Nachtburgemeester

We hebben een nieuwe burgemeester! Tijd voor een nachtburgemeester? Drie weken geleden vond in Nijmegen het Tweede Internationale Congres van Nachtburgemeesters plaats. Daar werd nog eens fijntjes het belang van de nachtburgemeester op de agenda gezet. Velen denken bij een nachtburgemeester aan een vervanging van de echte burgemeester voor de kroeglopers in de nachtelijke uurtjes. Niets is minder waar. Een nachtburgemeester is iemand die zich inzet om de cultuur en betrokkenheid in de gemeente te verlevendigen en te versterken. Eén van de bekendste nachtburgemeesters is de dichter/schrijver Jules Deelder. Het VNG Magazine, blad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, schreef onlangs : “Gemeenten moeten hun nachtleven koesteren, want het nachtleven is economie, cultuur en promotie in één”. Ik ben natuurlijk niet op de hoogte van de culturele aspiraties van onze nieuwe burgemeester, laat staan van zijn nachtleven. Naar dat laatste ben ik ook niet echt nieuwsgierig, eerlijk gezegd. Willen we de cultuur in Veenendaal nog een extra stimulans geven, dan kan Kolff vast wel een collega voor de nacht gebruiken. Eén medestander in de gemeenteraad heeft hij bij voorbaat in de persoon van Dick Roodbeen (CU). Op 7 november twitterde hij, na afloop van een langdurige commissievergadering, de volgende boodschap : “Vroeg in de morgen is de commissievergadering gestopt. Commissieleden worden nachtwerkers, krijgt Veenendaal nu ook een nachtburgemeester?” Welnu, Dick Roodbeen, je kent de procedure : dien een motie in ! Aangezien de Veense Collegepartijen elkaar altijd steunen, zal die nachtburgemeester er zeker komen !
