

Column

Albertus

Twee weken geleden kwam ik Albertus tegen in het dorp. Hij was boos en verdrietig tegelijk. Albertus en ik kennen elkaar van de cursus over de politiek die ik hem gaf. Een cursus voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel hij niet lezen en niet schrijven kan, was Albertus er iedere cursusavond. Op 19 maart de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, ging Albertus naar het stemlokaal, "gewapend" met de hem toegestuurde stempas. Albertus wilde met zijn moeder het stemhokje in om zijn "hokje" rood te maken. Maar dat ging zomaar niet. Albertus mocht niet geholpen worden "achter het gordijn". De wet bepaald dat je met een fysieke beperking tot in het stemhokje geholpen mag worden, maar met een verstandelijke beperking mag dat niet. Albertus had er zich zo op verheugd : helemaal zelfstandig met het bekende rode potlood zijn stem uitbrengen op zijn favoriete kandidaat. Van een volmacht wil Albertus niets weten. Hij wil zelf stemmen! Uit woede en teleurstelling heeft hij niet gestemd. Den Haag erkent het probleem en al vele ministers hebben toegezegd "er iets aan te doen". Tot op heden zonder resultaat. Ik denk dat Albertus binnenkort maar eens naar Den Haag moet gaan, naar de minister. Net als een stempas, heeft hij natuurlijk ook een treinkaartje. Ik denk dat ik maar eens met hem meega! Of zou dat ook niet mogen...?
